

Halfweg 't seizoen! ... Winterstop! ... Feestdagen!

Beste clubgenoten, sporters en supporters, vrienden, familieleden en sympathisanten

Het volleybalseizoen 2018-2019 zit er alweer voor de helft op. We zitten nu midden in de feestdagen en dan is 't goede moment gekomen om eens stil te staan bij het lopende seizoen.

De rangschikking in de diverse reeksen ziet er voor de ene ploeg al wat beter uit dan voor de andere. De strijd om de titel en de daarbij horende hoogste trede op het podium is natuurlijk nog wel een eind. Behoud is voor enkele ploegen al stilaan verzekerd en voor deze ploegen is sportief genieten nu volop aan de orde. Voor andere ploegen is behoud dan weer ver af.

Sport en resultaat, enthousiasme en amusement... het ligt vaak dicht bij elkaar. Hoe goed een trainer ook tracht zijn ploeg op het juiste spoor te krijgen... hoe goed een ploeg zich ook inspant om tot een goed resultaat te komen, 't is niet altijd evident en een garantie dat dit steeds zo uitkomt. Enkele van onze ploegen hebben het om diverse redenen niet echt gemakkelijk. De tegenstanders blijken daar toch allemaal een maatje sterker uit te vallen, waardoor het vaak moeilijk strijden is en onze spelers grote moeite hebben om zich staande te houden. Laat ons daarom dan ook al onze ploegen voluit ondersteunen, laat ons het werk van de trainers naar waarde respecteren. Laat ons, ook wanneer het net iets minder gaat, toch trachten sfeer en enthousiasme te brengen in onze ploegen en vooral de ploegen die "een steuntje" wel kunnen gebruiken. Onze en uw steun zal hen alvast een goed gevoel geven en hen ook "het plezier in volleybal" laten ervaren.

Uiteraard waren er ook onze nevenactiviteiten. Ons mossel-feest... alweer was dit dankzij de inzet van vele vrijwilligers en het grote aantal eters een succes. De speculaasverkoop... "ne fermen hoop" speculaas ging de deur uit. Sint en zijn Pieten kwamen ook dit jaar weer bij onze allerkleinsten langs, er waren ook dit jaar geen slechte sporters bij! Er werd gedanst en gezongen. Als sportief hoogtepunt in onze nevenactiviteiten heeft onze sportieve cel het dit seizoen voor mekaar gekregen dat we met een volle bus een echte topper konden bijwonen. Maaseik tegen Roeselare, al jaren de finale voor de "beker van België", was ook dit seizoen een hoogtepunt voor vele van onze clubleden.

Onze thuisbasis "De Bleukens" hebben we op de kaart gezet door de organisatie van een "clinic voor trainers" naar Balen te halen. Dergelijk massale belangstelling was nooit gezien, zeker voor herhaling vatbaar.

Het is zeker en vast alweer een seizoen vol sportieve en clubsfeer versterkende activiteiten en daarom is deze, weliswaar kleine, winterstop zeker welgekomen.

Het bestuur van BVC wenst dan ook zijn clubgenoten, zijn sportieve en sympathiserende leden het allerbeste toe voor 2019. Dat ieder veel sportieve hoogtepunten mag beleven!

Namens het BVC bestuur.

